



Klubvisit til **Mariager Fjord**



← Hanne gør kajakken klar til afgang fra Bramslev Bakker

Det er nemt at komme i kontakt med andre klubber og få oplevelser uden for den lokale "andedam"

Helt ærligt. Der er ikke den store tradition for en tæt kontakt og besøg mellem kajakklubberne på tværs af landet, og det er egentlig en skam.

Som medlem af en "kystklub" er det begrænset med lokale turoplevelser: Der er kun én kystlinje. Du kan tage frem og tilbage ad samme vej. Turene bliver let trivielle med samme mål og indhold. Kysten og oplevelserne er begrænset til årstidernes farveskift langs kysten.

Jeg er overbevist om, at der er mange kajakroere der som os, har et stort behov for at se noget andet der ligger udenfor den lokale "andedam" og komme i kontakt med andre klubber, der ligger længere væk end naboklubben.

I efteråret 2011 gjorde vi noget ved det hen over en weekend!

Via Google læste vi om et par kajakklubber i omegnen af Mariager Fjord, hvis hjemmesider vi fik set nærmere på.

Vi tog kontakt med Mariager Kajakklub og Hobro Ro- og Kajakklub, som begge havde gode idéer til de lokale steder, vi burde besøge, og de inviterede os på besøg i klubberne.

Fem containere og en skurvogn

Der er mange steder, man kan bruge som base for at besøge Mariager Fjord, og vi valgte Bramslev Gaard i Bramslev Bakker. Et ideelt sted med både pension og campingplads ganske tæt på fjorden, hvor den er smukkeste. Der er mange gode steder at sætte kajakken i fra, og fra Bramslev Bakker fik vi første dag en fin tur ind til Hobro.

Lørdag havde vi en aftale med Mariager Kajakklub. Formanden Anette Olesen viste os klubbens faciliteter, som har til huse i fem containere og en skurvogn.

Vi blev budt på kaffe og kage, og Anette fortalte om klubbens situation, som ligner meget den, vi havde i Rungsted Kajakklub indtil efteråret 2010,

TEKST OG FOTO: HANNE NORDFALK OG
STEFAN HAMMERICH, RUNGSTED KAJAKKLUB



hvor vi ligeledes havde til huse i containere. Mariager Kajakklub kæmper for at få kommunen til at give klubben bedre vilkår så de kan slippe af med de kedelige containere. Det er svært at få kommunal støtte til at placere eget klubhus i første række ved vandet på kommunal grund, men vi kunne fortælle, at det var lykkedes for os.

Vi fik et par gode tur-tip, og startede på en rundtur, hvor vi fik set den fine natur fra vandsiden.

Lever fint med hinanden

Søndag besøgte vi klubbens formand, Michael Christiansen, i Hobro Ro- og Kajakklub. Klubben har omkring 140 medlemmer, hvoraf cirka 100 ror kajak. I Hobro har man et rummeligt klubhus med god plads til *roddere og kajakker. Begge sider lever fint med hinanden* og flere medlemmer anvender både robdåd og kajak. Klubben har

et lejemål med kommunen som udløber 2021, efter den tid må klubben finde et nyt sted at være. Det hindrer dog ikke den foretagsomme klub i at satse store midler på forbedringer til klubhuset, hvilket er meget prisværdigt.

Vi fik at vide, at man faktisk godt kan ro kajak under nogle bygninger og gennem byen ud til en sø bag byen. En spændende udfordring for en nysgerrig kajakroer.

Det var spændende at skabe kontakt til andre klubber, og der kommer altid noget positivt ud af det, men den tværgående klubkontakt kan sagtens udvikles meget mere.

Vi har fået nogle gode idéer, oplevelser og kontakter gennem vores besøg, og håber meget, at roere fra de klubber vi mødte, *vil tage kontakt til os når og hvor de kommer på vores kanter.*

KAJAKFRENK

← Besøg hos Mariager
Kajakklub

“ Vi har fået nogle gode idéer,
oplevelser og kontakter gen-
nem vores besøg...”

1 Klubben i Hobro set fra vandsiden.



the water is our