

Sydvestgrønland er naturoplevelser i verdensklasse

"Om tyve år vil du være mere skuffet over de ting, du ikke gjorde, end over dem du gjorde. Så kast fortøjningerne. Sejl væk fra den sikre havn. Fang vinden i dine sejl. Udforsk. Drøm. Opdag".

(Citat: Mark Twain i det 18. århundrede)

Tekst og foto: Hanne Falk og Stefan Hammerich



➔ Kun fire timer og 40 minutter fra Kastrup venter kajakoplevelser i verdensklasse med en natur, der er så stor og overvældende, at man bliver meget lille og ydmyg over for naturens storhed.

Denne artikel er primært tilegnet de mange kajakroere, som altid har drømt om den oplevelse at ro i Grønland, men som af en eller anden årsag endnu ikke har fået del i de store oplevelser, som kajakkens hjemland kan byde på.

Hvorfor kommer vi først til Grønland nu?

Nu hvor vi er kommet hjem, har vi talt om, hvorfor det skulle tage så lang tid, før vi kom til Grønland.

Et eventbureau har stået for en del af planlægningen, og set til, at alt klappede for os.

Vi tog afsted først i juli, og var meget spændte på vejret, men det viste sig at ligge tæt på en dansk sommer med solskin og 20 grader. Vandet er koldt og fire grader plus. Det springende punkt er ofte, om man selv har kvalifikationen til at ro i Grønland. Her er det bedste, du kan gøre at spørge dem, der har været der om deres erfaringer eller læse noget af det omfattende litteratur, der findes. En garvet dansk Grønlands-roer har udtalt, at "det vigtigste er at kunne ro en kajak sikkert under alle tænkelige vejrforhold." Hvis du tillige ror hele året (er vinterfrigivet), har roet i flere år, og er i stand til at sige fra, hvis du er i

tvivl om din egen formåen, så er det vores opfattelse, at du har det der skal til... god fornøjelse.

Mødet med Sydvestgrønland

Vi har aldrig før vidst så lidt om, hvor vi skulle ro kajak. Hvilken natur lå foran os? Hvordan ville vejret arte sig? Hvilket tøj ville vi have brug for? Hvilke oplevelser vil området byde på?

Da flyet er landet og døren til flyet åbnes, får vi den første overraskelse: Der er varmere end det Danmark, vi forlod og vi bliver mødt med en mild brise. Her er grønt med træer og mos. Det er ikke nogen dårlig begyndelse. Efter at have fået vores bagage, går vi til event-bureauets skranke, og her får vi at vide, hvor vi skal indkvarteres.

Efter at være blevet indkvarteret, begiver vi os først til eventbureauets kontor i Blue Ice Café, hvor vi sammen planlægger det nærmere program for vores ophold.

Stor natur og myggeplage

Vi møder op næste morgen, motiverede og klar til at gå i kajakerne. Udstyret bestående af sprayskirt, vest, pagaj og pumpe. Men hvor er paddle-floaten? Tja – den er nok ikke kommet til Narsarsuaq endnu, så husk at tage den med hjemmefra. Vi har taget vores egne tørdragter og støvler med, men det kan også lejes ved eventbureauet.

Vi henter vores kajaker fra et gammelt lager på havnen, og bærer dem ned til ➔



” Pludselig lyder der et ordentligt knald bag ved mig, og isbjerget flækker i to. Jeg når at dreje mig rundt for at konstatere at det er brækket i 2 dele og er ved at finde et nyt balancepunkt, hvilket gjorde at klumpen begyndte at rulle efter mig i et astadigt tempo.

vandet. Vi får to ret nye Prijon Seayak 500 LV med rør. Mens vi pakker kajakkerne, bliver vi angrebet af en store sværm af myg. Myg er en historie for sig. De lokale siger, at "turister og myg kommer på samme årstid og forsvinder igen på samme tid" Der er milliarder af dem, og særlig mange ved havnen. Et myggenet og "Grønlandsparfume" (myggeolie) er blandt det vigtigste i rejsetasken.

ENDELIG ! Vi går ud fra havnen i Narsarsuaq. Den er ikke ret stor, men det hindrer ikke anløb af store forsyningskibe, lokale fiskerkuttere, lystfartøjer og...vandflyvere.

De første tag med pagajen spreder en lykkefølelse i kroppen, og det er en fantastisk oplevelse at glide ud af den lille havn. Der er ikke en lyd. Endelig er drømmen om at ro i Grønland gået i opfyldelse. Ude på fjorden flyder enkelte store isbjerger langsomt med strømmen, og vi føler os draget hen mod disse langsomme kæmper. Vi har hørt at man skal passe særlig meget på de høje isbjerger, da de kan flække og bevæge sig rundt i vandet, til de har fundet et nyt tyngdepunkt. Det finder vi selv ud af senere...

Første rotur går nordpå op mod bunden af fjorden. Jo længere vi kommer nordpå,

desto færre isbjerger møder vi. Vi passerer Brathalid, hvor Erik Den Rødes store boplads ligger. Naturen er fantastisk og alting står stille. Det er lige som, vi har drømt, det skulle være.

Anden tur går sydpå og holder os kystnært. Der er ikke andre kajakroere at se. Vi finder hurtigt ud af, at den store sigtbarhed og lyset gør, at 10 kilometer virker utrolig kort. Det kan være rigtig farligt, hvis du skal lave kryds, hvor du ikke er sikker på afstanden. Bjergene er sneklædte på en helt speciel måde. Sneen ligger enten i lange "tunger" sidelæns på bjergsiden, eller dækker bjerget i små "klatter". Vi glider roligt afsted og undrer os over den ugenomsigtige grønne farve, vandet har. Det kribler lidt i os for at komme tættere på isbjergene, men vi holder os 20-30 meter fra de største. De høje klippesider har dybe sprækker og små huler, som dog er for små at gå ind i.



Myg er en historie for sig. De lokale siger at "turister og myg kommer på samme årstid og forsvinder igen på samme tid". Der er milliarder af dem, og særlig mange ved havnen.





Efter nogle timer gør Hanne pludselig tegn til at se op. Et stykke oppe over hovedet på os svæver en havørn. Rovfuglen står knivskarpt på baggrunden af den blå himmel. Det er et flot syn, og det bliver ikke sidste gang, vi kommer til at hilse på de lokale havørne.

BANG!.. og isbjerget bag mig flækkede

Der er noget at tage billeder af 360 grader rundt. Her er så smukt, og kameraet er ofte fremme, når naturen er så fantastisk.

Hanne vil gerne tage et foto af mig i kajakken cirka 20 meter fra et mindre isbjerg. Jeg får lagt kajakken i den rette vinkel, og Hanne får sit foto.

Pludselig lyder der et ordentligt knald bag ved mig, og isbjerget flækker i to. Jeg når at dreje mig rundt for at konstatere, at det er brækket i to dele og er ved at finde et nyt balancepunkt, hvilket gjorde, at klumpen begyndte at rulle efter mig i et astadigt tempo. Det afstedkom ikke de store bølger, men der blev sat turbo på pagajen. Det varede ikke længe, før vi kunne konstatere, at isklumpen havde lagt sig til rette i en ny stilling og skvulpede fredsommeligt frem og tilbage. Så lærte vi det.

Fjorden giver mulighed for fine ture både mod nord og syd. Vinden måler vi hver morgen med vores Vaavud-måler til smartphonen. Det er en god ting med en vindmåler, og ved vandet kommer vi kun over 4 sek/m ved kraftige vindstød. Ellers blæser der hver dag en let vind fra syd gennem fjorden. Man kan foretage et kryds på fire kilometer til byen Quassiarsuk (Brathalid) på den anden side af fjorden, hvis man da ikke tager kutteren derover.

200.000 tons blå is...i døgnet !

Alle de små og store isbjerger, vi passerer i kajakkerne, kommer fra den samme isbræ. Isbræen ligger i bunden af en fjord et par timers sejlads fra Narsarsuaq og er en af Grønlands mest produktive bræer. Bræen afstøder cirka 200.000 tons blå is i døgnet, som i alle størrelser og former driver forbi os.

Men hvorfra får isen sin fantastiske blå farve? Fra en af de lokale får vi at vide, at de "luftbobler", som findes i almindelig is, er relativt mange. Lyset spredes derfor tæt på overfladen, og øjet vil opfatte farven som hvid. I den is, som har ligget under stort pres, vil isen indeholde få luftbobler og lyset vil kunne komme langt ind i isen, før det spredes. Derfor vil farven opfattes som blå.

Vi skal ikke forsøge at kante os helt ind til bunden af fjorden med kajakkerne, og vi ser de høje, blå isbjerger glide tæt forbi Blue Ice -kutteren "Puttut". Mon ikke den har heddet noget andet, da den blev bygget i Holbæk i 1958?

En kort sammenfatning

Narsarsuaq ligger på højde med Oslo. Området byder på varmt, stabilt sommervejr, smuk og frodig natur og spændende ruiner fra fortiden. Ud over at ro kajak kan man vandre, køre mountainbike, fiske og sejle med kutter på udflugter og fisketure. Gennemsnitstemperaturen for juli er 10,2 grader, men vi havde ikke under 17.

Der er højt til loftet og mange muligheder for at få en oplevelse for livet. ■



Fakta

- Flybillet t/r til Narsarsuaq på tilbud: Ca. 4.500 kr.
- Vores kontakt i Narsarsuaq: Blue Ice Explorer/ blueice.gl
- Blue Ice's priser: Kajak/ single: 1 dag: 400 kr. 1 uge 2.000 kr.
- Vandrehjem i Narsarsuaq: Voksen 280 kr. pr dag
- Hotel i Narsarsuaq: Dobbeltværelse fra 750 . Enkeltværelse: 520 kr.
- Mountainbike: ½ dag 75 kr., hel dag 100 kr.
- Isfjorden i kutter: 550 kr. per person
- Igaliku i kutter: 700 kr. per person

